

Prinsenweg en z'n latere naam Prins Bernhardweg

Dit is de Prinsenweg en Prinsenbuurt in 1930. Al 1853 kreeg de Franse Prins d' Henin of Graaf d' Alsace gronden aan deze weg in eigendom van zijn schoonvader baron Arnoud Willem Brienens van de Grootte Lindt die hier land in zijn eigendom had.



De Prinsenweg in de Prinsenbuurt in 1930. In 1937 zou het de Prins Bernhardweg gaan heten in het Oude Dorp van Houten. Bron: Publiek Domein, Facebook Oud Houten Groep.

De prins die trouwde met de dochter van baron Van Brienens die uit een 2e huwelijk voortgekomen was kreeg veel grond in eigendom in Houten. Hun zoon Thierry die nog dat zelfde jaar werd geboren werd erfde later heel wat grond van zijn vader of opa. De Franse prins Thierry die ook de titel van prins en graaf had kocht rond de eeuwwisseling van de 19e op de 20ste eeuw nog veel meer lappen grond in Houten en in de omgeving van het Kromme Rijngebied waardoor zijn eigendom en aandeel nog groter werd in landsbezit.

De prins woonde in zijn kasteel Bourlemont in noord Frankrijk in de Vogezes.

Na het overlijden van Thierry in 1934 erfde zijn nichtje Gravin Leusse het overgrote deel van alle gronden die hij in bezit had. Zij die getrouwd was met de rijk en welvarend mannelijk persoon met de achternaam Yturbe en wonend in Mexico City in Mexico bleven de gronden in de gemeente Houten tot uiterlijk 1986 in eigendom houden.

De dochter van de Gravin Leusse Isabella de Yturbe die getrouwd was met een Spaanse Markies hebben uiteindelijk al hun gronden tussen 1982 en 1986 verkocht. Onder andere in het kader van de ruilverkavelingen. Het verkopen van de gronden gebeurde in samenwerking met hun rentmeester Proosdij uit Doorn. Baron Arnoud Willem Brienens van de Groote Lindt zijn moeder was samen met haar zus de laatste in lijn van de Schalkwijkse familie Ram van Schalkwijk. De baron had in hele grote delen van Nederland maar dus ook voornamelijk in het Kromme Rijngebied ontzettend veel land in bezit. Onderdelen in het huidige landschap herinneren nog aan deze adellijke tijd zoals de Alsacehoeve in Werkhoven en de Van Brienenoordburg aan de oostkant van Rotterdam. Of in Cothen aan de Ossenwaard de kaasboerderij de Brienenshof.

De straatnaam Prinsenweg heeft officieel bij straatnaambesluit bestaan van 13 maart 1929 tot 1937. Toen in 1937 precies 80 jaar geleden op verzoek van de Oranje vereniging Houten aan het bestuur van de gemeente werd gevraagd om er de straatnaam Prins Bernhardweg van te maken ter gelegenheid van het huwelijk van de Duitse prins met prinses Juliana van Oranje Nassau.

In 1942 op last van de Duitse bezetter werd de straatnaam Prins Bernhardweg weer omgevormd tot Prinsenweg pas in de zomer van 1945 zou het weer Prins Bernhardweg gaan heten. In de Tweede Wereldoorlog mochten er geen straatnamen in gemeenten genoemd zijn naar leden van het koninklijk huis.